

Bloembollenfietsroute (2)

Rondom de Hortus Bulborum (ca. 39 km)

De route kunt u beginnen in Limmen, vervolgens naar Bakkum, door de duinen naar de Kruisberg in Heemskerk dan naar Uitgeest, Akersloot en via Heiloo terug naar Limmen. Er zijn goede parkeermogelijkheden bij de Hortus Bulborum.

Midden in deze route ligt het dorp Limmen en vlak bij het oude kerkje (fietsknooppunt18) bevindt zich de

HORTUS BULBORUM

De hortus bulborum is een museum bloembollentuin. Hier bloeien in de periode vanaf 6 april tot 16 mei duizenden verschillende soorten historische bloembollen. De oudste soorten dateren reeds vanaf 1595, dit zijn de z.g. Duc van Tol Tulpen. De tuin bevat ca. 2600 soorten tulpen, 1000 soorten narcissen, 120 soorten hyacinten, 120 soorten crocussen en 25 soorten Frittelaria's. Een bezoek aan de tuin neemt ca. 1 tot 1,5 uur van uw tijd en is absoluut de moeite waard.

Op de tuin staat een copy van een oude bloembollenschuur waarin een klein museum. In de schuur is een mogelijkheid voor koffie of thee, een toilet en u kunt ook zomerbloeiende bloembollen kopen tegen gereduceerde prijs. Ook kunt u hier alvast voorjaarsbloeiende bollen bestellen uit de nieuwe oogst.

De oude kerk dateert van 744 en is ook voor groepen te bezichtigen. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding met de koster de heer Dick Denekamp (072 5052871)

Verdere wetenswaardigheden onderweg:

Na uw bezoek aan de Hortus fiets u vanuit Limmen richting Bakkum. Uw fiets hier over de geestgronden. Achter de duinen liggen deze gronden. Vanaf de 17e eeuw is de strook aan de binnenkant van de duinen doelgericht afgegraven om deze geschikt te maken voor de bollenteelt. Bollen houden van een kalkrijke, vlakke bodem, met het grondwater dicht onder de oppervlakte.

Aan uw rechterhand bevindt zich de oudste camping van Nederland. In vroeger jaren revalideerden de "bleke" amsterdammertjes hier aan zee en in de duinen. Nu is het een van de modernste parken van Nederland en wordt beheerd door de PWN. Bij (14) gaat u het duin in.

Een zijpad leidt u naar uitzichtduin "de Hoge Toren". Op een betonnen plateau van ruim 10 m2 kunt u kijken tot Amsterdam. Het plateau is tijdens de Tweede wereldoorlog aangelegd door de Duitsers. Er bovenop stond een 90 m hoge houten toren waaraan apparatuur bevestigd was om radargolven mee op te vangen.

Dan komt u bij de **Kruisberg**. Het is een bijzondere ervaring: een 100 ha grote vallei midden tussen de duinen, een vlakte met alleen een paar huizen. In 1870 is dit gebied afgegraven en geëgaliseerd om er aardappelen en graan te gaan verbouwen. Al snel bleken de oogsten erg tegen te vallen en werd de landbouw gestaakt. Er is hier ook een terrein voor zweefvliegtuigen, leuk om er even naar te gaan kijken. In 1880 is de grond verkocht aan een jachtliefhebber, die enkele jachthuisjes op het terrein liet bouwen voor jachtopzieners. De boerderij is later voor verschillende

doeleinden gebruikt. Sinds 2007 is er een gasterij gevestigd.

Uitgeest en Akersloot zijn watersportplaatsen, gelegen langs het Alkmaardermeer. Dit meer is het restant van een enorme waterplas die zich ooit uitstreckte van Amsterdam tot Heerhugowaard en via het IJ verbonden was met de zee. Akersloot, Markenbinnen en Uitgeest liggen aan het meer en waren vroeger handelsplaatsen. De voormalige zeeboezem is later grotendeels ingepolderd. Rust u even uit op recreatieterrein "Dorregeest".

In Akersloot treft u het **Museumgemaal** aan. Het gemaal werd gebouwd in 1879 en bleef werkzaam tot 1990. Eerst veertig jaar als stoomgemaal en later elektrisch. Vaak is er kunst te zien. Open april-september op zondag van 13.30 uur-16.30 uur.

Ook in Akersloot ziet u **Molen de Kat**. Een molen die na zijn restauratie in 1998, nagenoeg direct in brand vloog. Een enorme kater voor alle vrijwilligers die voor de herbouw hadden zorggedragen. Nu staat hij er weer in al zijn glorie en wordt gebruikt als meelmolen. Bij knooppunt(26) bevindt zich **Het Putje**.

Hier is bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood. In de runxputte bevindt zich geneeskrachtig water. Altijd goed voor het vullen van uw bidon. Wellicht geeft het enige verlichting aan eventuele zadelpijn. Bezoekt hier ook de kleine kapel..

De dorpen Heiloo en Limmen liggen op de landinwaarts gelegen strandwal van Alkmaar naar Castricum. Tussen de strandwal en de duinen ligt een stuk laagland, waar dijken, ringvaarten en watermolens duiden op oude inpolderingen. Deze inpolderingen stonden vroeger onder toezicht van de monniken van Egmond.

Vervolgens komt u weer bij de Hortus Bulburom en het naast gelegen oude kerkje

Voor een bezoek aan de duinen (het Noordhollands duinreservaat) dient u bij de ingang of bij een van de VVV's een dagkaart te kopen. Horeca gelegenheden zijn er onderweg voldoende.

De route ca. 39 km bestaat uit de volgende knooppuntenbordjes:

18-17-15-14-34-35-23-22-21-20-19-54-55-98-34-27-26-18